



Bwandafonds

Nieuwsbrief 10, September 2011

Moordpartijen in Noorwegen, plunderingen in Engeland, honger in Afrika, een wereldwijde economische crisis en toch weer een nieuwsbrief van het Bwandafonds. In de kranten zijn vaak discussie over het nut dan wel gevaar van gelddonaties aan instanties in Oeganda, Kenia of Somalië. En ja, het is waar dat de bijdragen via onze ondersteuning niet tot structurele veranderingen leiden. Maar het is wel zo ongeveer de enige manier om onze betrokkenheid te tonen.



Gelukkig is de hongersnood in Oeganda nog niet half zo ernstig als in Somalië, maar ook in Oeganda is er veel onrust vanwege dreigende tekorten, vanwege de politieke instabiliteit en de scheve verhoudingen tussen rijk en arm, machtigen en machtelozen. Het Bwandafonds kan niet meer of minder doen dan concrete verbeteringen aanbieden op de plaats waar mère Mechtilde (Cato Verkleij) en soeur François de Borgia (Aagje Wesselingh) honderd jaar geleden hun goede werken begonnen: scholen, kerken, landbouwprojecten, zorg voor kinderen en jonge moeders.

Het bestuur, bijeen in Bloemendaal om de lopende zaken te bespreken, voorziet dat ze niet eeuwig door zal kunnen en willen gaan op de ingeslagen weg. We zien uit naar opvolgers en/of fusies met andere groeperingen. Misschien zelfs mensen die vaker in Oeganda kunnen zijn. Mochten er belangstellenden zijn die bestuurlijk actief kunnen worden, dan horen we dat graag.

Ontwikkelingen de afgelopen periode

In de afgelopen maanden was er druk verkeer tussen Bwanda en Nederland, digitaal en per reguliere post. Er waren contacten met de general superior Mother Rosemary Namaganda, met Sr. Catherine Nakatudde,

onze vaste contactpersoon, en met Sr. Theopista Namukasa, hoofd van de Theresa P/S. We ontvingen zelfs een handgeschreven bedankje van een van de studenten die een bijdrage voor het schoolgeld heeft gekregen. Het is fijn te ervaren dat de zusters hun belofte om ons minimaal jaarlijks te informeren gestand doen. Hun dank voor ons aller inzet is overvloedig kan gezegd worden.

Waarover hadden we contact:

Het waren vaak zakelijke berichten zoals bevestiging dat de door ons per internet bankieren overgemaakte gelden op de bankrekening van het Francis/Mechtildfund – zoals ons fonds in Oeganda heet - is aangetroffen.

Om dat te controleren moeten de Bannabikira Sisters persoonlijk naar de bank gaan. Wij slaan alleen wat toetsen aan op onze pc en hebben het op dit punt dus veel gemakkelijker.

Nog zo'n verschil in faciliteiten: herhaaldelijk komt in de e-mails ter sprake dat op grote schaal en voor langere tijd de elektriciteit is uitgevallen en het niet mogelijk was e-mails te openen of te versturen, waardoor de communicatie enigszins vertraagd verloopt. Wij kunnen ons zo iets slecht voorstellen.

Politieke ontwikkelingen

Daarnaast waren er verwijzingen naar beangstigende politieke ontwikkelingen. Museveni, de president wordt verdacht van verkiezingsfraude. Er is veel corruptie. Mensen worden onrustig vanwege prijsverhogingen en voedselschaarste. De oppositie laat zich horen, er zijn rellen etc. Zie voor nadere info eventueel www.newvision.co.ug of www.Monitor.co.ug

Ook in de Nederlandse kranten wordt hier van tijd tot tijd verslag van gedaan. De Oegandese bevolking heeft in het verleden veel geleden en is het niet verwonderlijk dat oude angsten en zorgen herleven.

Nieuws van het convent

De zusters houden ons voorts goed op de hoogte van gebeurtenissen in de gemeenschap zoals de opening van nieuwe vestigingen in binnen- en buitenland; het aantal nieuw ingetreden en/of geprofeste jonge zusters; jubilea; overledenen. Het gaat dan steeds om voor onze begrippen onvoorstelbare aantallen.



Novicen van 2011

Bouw huis jonge moeders.

Over de voortgang van de bouw van een huis voor jonge moeders en hun kinderen met aids/hiv gerelateerde problemen is niet zoveel bekend behalve dat het terrein is afgegraven en de fundering is gelegd. Inmiddels is, wat betreft school en bovengenoemd project, wel duidelijk geworden dat de voortgang van de werkzaamheden sterk afhankelijk is van de hoeveelheid geld dat bij stukjes en beetjes binnenkomt en de weersomstandigheden. Ook recent is sprake geweest van doden en gewonden door landverschuivingen als gevolg van heftige regenval. Dat waren er meer dan in Amerika als gevolg van de orkaan Irene. Over Oegandese regen en gevolgen daarvan in mijn krant geen bericht.

Bestemming collecte dominicus kerk

Een van de laatste contacten betrof de bestemming van de extra collecte in de Dominicuskerk in Amsterdam. Bij de presentatie van deze collecte was de gedachte dat de opbrengst van ruim € 2000 rechtstreeks zou worden besteed aan het opknappen van de school. Sr. Theopista vroeg of het akkoord zou zijn als ze met dit bedrag het bouwen van huisjes voor de vrouwelijke leerkrachten zou financieren.



Huisjes in aanbouw, mede betaald uit de opbrengst van de collecte afgelopen Februari in de Dominicuskerk te Amsterdam

We hebben haar geantwoord dat zijzelf het beste de prioriteiten kan vaststellen en daar dus geen problemen mee hebben. Het aantal leerlingen groeit snel (nu 810) en waar ze zoveel moet investeren om goede onderwijskrachten te krijgen en vooral te houden, is het begrijpelijk dat goede huisvesting een eerste vereiste is. Het gaat overigens goed met de school. Een fors aantal geslaagden: 13 1^e grade, 29 2^e grade en, groot nieuws, de school is de eerste (van 26) geworden bij de diocese competitie. Ik stel me voor dat daarbij de gemiddelde cijfers van de r.k. scholen van het bisdom naast elkaar gelegd en vergeleken worden. Een aanmoediging ! Sr. Theopista zal ons in de komende tijd informeren over de procedures die ze op school hanteert. We wachten af op welke terreinen die van toepassing zijn.

Marleen Kaweesi-Keijzer

Het eeuwfeest heeft nog een prettig staartje gekregen, op twee heel verschillende manieren.

Ten eerste kregen we drie dvd's opgestuurd waarop alle feestelijkheden van december jl. gefilmd staan. Dagwerk om te bekijken !

En als tweede kwam Marleen Kaweesi-Keijzer op bezoek. Ik ontmoette haar in december op het feest in Oeganda en spraken af contact te houden. Zo geschiedde. Marleen is getrouwd met een Oegandese man en heeft vier kinderen waarvan er twee op dit moment in Nederland studeren.



Marleen temidden van "haar" kinderen.

Voor ons beiden was het een boeiend weerzien. Deze keer hadden we enige uren de tijd om over veel zaken gedachten en informatie uit te wisselen. Marleen is van origine verpleegkundige en woont/werkt al meer dan 25 jaar dicht bij Masaka. Zij leeft een in onze ogen zeer eenvoudig Afrikaans leven zonder de faciliteiten die wij allemaal kennen. Zij en haar echtgenoot Kakooza zijn goed bekend met de Bannabikira Sisters met wie hij samenwerkt op gebied van muziek en bij wie ook hun kinderen op school geweest zijn. Niet alleen hun eigen kinderen maar ook veel van de (alleenstaande) kinderen waarvoor zij verantwoordelijkheid genomen hebben en zorgen. Dat zijn er langzamerhand zo'n negentig waarvan meerderen getrouwd zijn en zelf weer kinderen hebben. Marleen en haar man vangen die kinderen indien nodig op in hun eigen huis en/of zorgen dat zij onderdak krijgen bij familie of vrienden en een opleiding krijgen. Zie ook: www.kulabigwo.org Indrukwekkend.

Riet Nouwens

De toekomst

Het gaat dan om de toekomst van ons Bwanda fonds. Binnen ons bestuursgroepje praten we daar nogal eens over. Het fonds is ontstaan als een toezegging van Joke en Riet toen zij vanwege "het boek" in Oeganda waren nu ongeveer 4 jaar geleden. Na de overweldigende ontvangst bij de zusters hebben zij zich voorgenomen "iets" terug te doen. En dat "iets" is concreet geworden in inmiddels meer dan 20.000 Euro die naar Oeganda is gegaan. Me dunkt toch iets waar we trots op kunnen zijn. Maar wat nu. We zien de inkomsten van het fonds mee gaan met de activiteiten die wij ondernemen. Als we "low profile" gaan dan zien we de inkomsten afnemen naar onder de 2000 Euro per jaar en later nog minder. Is het dan nog de moeite om zelfstandig door te gaan, moeten we ons dan niet aansluiten bij anderen?

We kunnen ook kiezen voor een actievere benadering: Organiseren van sponsor activiteiten zoals bv een Jaarlijks diner. Maar dan zijn er meer "handen" nodig. Extra mensen die actief mee willen doen.

Daarnaast ligt er de vraag in hoeverre ons fonds verbonden moet zijn met de Banabikira, de zusters dus en daarmee de RK kerk. Misschien moet het veel nadrukkelijker naar de scholing van kinderen en moeten we de binding met de kerk veel meer loslaten.

Vragen waar we zelf op dit moment nog niet de antwoorden op hebben. Daarom vragen we nadrukkelijk om uw mening en inzicht. Het zou ook helpen als er een of twee mensen zich een aantal jaren actief willen inzetten en met ons mee willen doen. Laat uw stem horen.



Het bestuur in heftig overleg aan de werklunch op een zonnige juni dag in Bloemendaal.

Wat ons gaande houdt is de link met hetgeen door onze familie leden meer dan 100 jaar geleden in gang gezet is. Hun wil, idealisme en inzet in ere houden. Als we nu stoppen is die echt unieke band verdwenen en met geen mogelijkheid weer terug te halen. Maar aan de andere kant moeten we daar ook weer niet te dramatisch over doen.

We horen graag uw mening en laat die dan ook horen.

Persoonlijk bedankje

Het was leuk een persoonlijk bedankje te krijgen van een van de studenten die we met ons fondsje ondersteunen.



'My most heartfelt appreciation to you all for the financial assistance you offered me in terms of tuition when I was studying at Kampala International University. I have successfully completed my studies and attained a second class Lower Bachelors Degree in Social Work and Social Administration'.



BWANDAFONDS,

Het Bwandafonds ondersteunt werk in Oeganda van de Daughters of Mary, gesticht in 1910 door Mère Mechtilde (Cato Verkleij)

Initiatief

Joke Linders, Riet Nouwens, Jan Verkleij, Nico Wesselingh

Correspondentie adres:

Beukenlaan 2
2382ER Zoeterwoude Nederland
071-5619025.

Mail: bwandafonds@gmail.com

Triodos bank nr 78 47 61 345 tnv J.F. Verkleij en/of M.L. Nouwens.

Financieel overzicht 2010/2011

Ook in deze nieuwsbrief een verslag van de financiële reilen en zeilen van het Bwanda fonds. Eind december 2010 is er weer een mooi bedrag van 3.200 euro over gemaakt naar Uganda. Tevens is tegelijkertijd 1.100 euro overgemaakt naar een andere rekening van de zusters. Dit waren de giften i.v.m. het 100 jarige jubileum project.

In februari is er met medewerking van Riet Nouwens gecollecteerd in de Dominicus kerk in Amsterdam (Riet bedankt). Deze collecte bracht zo'n 2.033 euro op. Eind mei is dit bedrag overgemaakt naar Uganda.

Momenteel zijn er 11 donateurs die periodiek (de meeste maandelijks) een vast bedrag overmaken. Dit levert een 'vaste' bron van inkomsten op van 1.600 euro op. Daarnaast waren er ook incidentele bijdragen. Deze waren goed voor 745 euro.

Waaronder enkele grote, zoals een bijdrage bij gelegenheid van een 50 jarig huwelijk.

Allen hartelijk bedankt!!

Daarnaast zijn de gebruikelijke kosten: het overmaken van geld naar Uganda; 3 x 25 euro voor de drie transacties en de kosten van de bankpassen; 30 euro/jaar

Momenteel staat er weer bina 2000 euro op onze rekening.

Het aanhouden van de "fonds"- rekening bij de bank in Masaka kost de zusters ca. 5 euro per maand.

Riet heeft in december tijdens haar bezoek aan de zusters voorgelegd aan of er i.v.m. de bankkosten nog een voordeliger route, bank of bankrekening, mogelijk zou zijn. Na intern overleg hebben de zusters besloten dat in deze tijd van onzekerheden het beter is dat er niets verandert.

Al met al hebben we sinds de start van ons fonds in 2007 nu in totaal zo'n 21.500 Euro overgemaakt naar Oeganda met nog zo'n 2000 Euro op de rekening.

Al met al een buiten verwachting hoog resultaat.

De "verdwenen" 500 Euro:

In een van de vorige nieuwsbrieven heb ik al melding gemaakt van de 500 euro die nooit zijn aangekomen in Uganda. Wij waren altijd vol vertrouwen dat dit bedrag eens boven water zou komen. De zusters, wij en de Triodos bank hebben veel tijd en moeite er aan besteed om dit bedrag te achterhalen.

Bij de oprichting van het fonds is een verkeerd rekeningnummer opgegeven door de zusters. De eerste overboekingen zijn wonderwel goed aangekomen. Echter een overboeking van 500 euro is nooit aangekomen. Riet heeft zelfs in Uganda nog het e.e.a. uitgezocht. Helaas moeten wij constateren dat dit bedrag niet meer te achterhalen is. Erg jammer, maar we moeten dit hoofdstuk afsluiten. Intern hebben wij een tegemoetkoming gevonden om dit verlies te compenseren.

Jan Verkleij